

Svensk minnen i norra Tyskland

Aktiva Seniorer Karlskrona



På denna trevliga resa i norra Tyskland besöker vi Svenska Pommern som Sverige erhöill i Westfaliska freden 1648 och som var i svensk ägo fram till 1815. Här finns många minnen från denna tid i de vackra städerna. Vi hinner även besöka några av de vackra hansastäderna som Wismar och Lübeck

Dag 1

Vi samlas på morgonen i Karlskrona där vår fina buss möter upp. Vår resa startar direkt mot Öresundsbron och vidare genom Danmark och den väntande färjan i Gedser. Under överfarten (knappt 2 tim) hinner vi äta en god lunch tillsammans och botanisera lite i fartygets butiker innan vi angör Rostock i Tyskland. Nu är det inte långt kvar innan vi når vårt mål för dagen, Greifswald. Vi beger oss direkt mot vårt hotell där vi kommer att stanna i 2 nätter. Lite senare på kvällen serveras resans första gemensamma middag.

Dag 2

En god frukost får inleda dagen innan vi ska upptäcka det trevliga området häromkring. Staden Greifswald ligger ju i Svenska Pommern och var faktiskt svensk ända tills 1815 innan den dyrt "såldes" tillbaka till Preussen. Reseledaren bjuder givetvis på en rundtur i staden och vi får bl.a. se universitet från 1400-talet där mer än 1.500 mer eller mindre berömda svenskar studerade under svensktiden. En stor del av dagen lämnar vi dock Greifswald för att befinna oss på den tyska ön och semesterparadiset Usedom. Svenskminnena är många, det var ju här Gustav Adolf landsteg vid midsommar 1630 och inledde Sveriges deltagande i 30-åriga kriget. Just landstigningen skedde vid Peenemünde som vi givetvis ska besöka. Platsen idag handlar inte så mycket om Gustav Adolf utan mer den raketforskning som skedde här under 2:a världskriget. Här verkade Wehrner von Braun andra tyskar som med hjälp av straffångar också "besegrade rymden". Givetvis blir det besök och rundvandring på anläggningen som idag är tekniskt museum innan vi återvänder till Greifswald där vi på kvällen åter njuter av en gemensam middag.

Vänd >



Dag 3

Vi åter frukost, checkar ut från hotellet och det har blivit dags att lämna Greifswald. En innehållsrik dag väntar på vår väg mot Wismar. Bara 40 minuter bort ligger den trevliga lilla Hansastaden Stralsund. Vi stannar till och promenerar runt på gågatorna här där svenskminnena är många. Staden var svensk mellan 1648-1815 så de har historiskt varit nästan lika mycket svenskar som tyskar! Vi får se bysten av Gustav Adolf, minnesstenen från Karl XII:s nattläger efter ritten från Bender, Scheeles födelsehus, det svenska postkontoret och mycket mer. Fyllda av intryck beger vi oss sedan raskt vidare mot nästa Hansastad-Rostock. Vi beger oss ut på den trevliga gågatan Kröpeliner Strasse, tittar på den gamla stadsporten och den mäktiga Mariakyrkan. Rostock har ju faktiskt efter det tyska enandet utvecklats till ett "Mecka" för shoppingsugna svenskar som passar på att njuta och må bra under en natt eller två här. Dagens sista etapp är också den kort eftersom vårt hotell i Wismar ligger mindre än en timme bort från Rostock. Vi åker direkt in till centrala Wismar och checkar in på vårt trevliga hotell där middagen också serveras lite senare.



Dag 4

Efter frukost har vi hela dagen att spendera i charmiga Wismar. Vi inleder med en rundtur i centrum, även Wismar var Hansastad som är fylld med svenska minnen. Här firar man under ett par sommarkvarter dessutom den populära "Schwedenfest" till minne av svensktiden. Då fylls gatorna av svenska soldater i tidsenliga kläder som återskapar minnet av att svenskarna pantsatte Wismar 1803 och eftersom vi aldrig betalade tillbaka förblev staden tysk. Vi hinner också med ett besök på stadens Sektkellerei där vi provar några av de ädla dropparna innan resten av dagen disponeras fritt på egen hand i Wismar. På kvällen träffas vi igen för en gemensam middag på restaurang Brauhaus am Lohberg.



Dag 5

Frukost innan vi packar in oss i bussen för att bege oss hemåt. Men innan dess har vi en Hansastad kvar och vad passar bättre då än Lübeck som ju nästan betraktas lite som Hansans huvudstad. Vi får under en kortare rundtur se några av stadens välbekanta sevärdheter som Holstentor, Mariakyrkan och Rådhuset. Under lite egen tid kanske någon hinner lunch medan andra nöjer sig med besök på världskända marsipanbageriet Niederegger. Resan fortsätter sedan norrut mot färjeläget i Puttgarden, naturligtvis avslutar vi dagarna i Tyskland med lite shopping hos någon av de populära gränshandlarna. Via Puttgarden-Rödby når vi Danmark och när vi kommit över Öresundsbron är det sedan inte långt kvar till Karlskrona. Vi tackar för den här gången och säger på återseende efter fem innehållsrika, välfyllda och minnesrika dagar i några tyska Hansastäder.



RESFAKTA

Datum: 10 September 2023, 5 dagar

Ingår: Bussresa, del i tvåbäddsrum, förmiddagsfika dag 1, lunch dag 1, 4 frukostar, 4 middagar, guidat besök Peenemünde, besök med provning av 3 viner Sektkellerei Wismar, färjeresor, vägavgifter samt reseledare

Pris per person vid: 30 deltagare 9 250 kr, 35 deltagare 8 850 kr
40 deltagare 8 575 kr, 45 deltagare 8 350 kr
50 deltagare 8 170 kr

Tillägg: Enkelrum 1 600 kr

Välkommen med er bokning!
Thomas Schulz

